

Moadiem - Vastgestelde tijden van heiliging



[oude moadiem pagina](#)

[Leviticus 23:1-44](#)

[Numeri 28:1 - Numeri 29:40](#)

[Deuteronomium 16:1-17](#)

In de bovenstaande teksten wordt er gesproken over het brengen van diverse offers. Ook in het Vernieuwde Verbond wordt er gesproken over het brengen van offers. Tot de verwoesting van de tempel werden er dagelijks offers gebracht. Voor de verwoesting in AD 70 trachten de religieuze leiders al om de messiaanse gelovigen te weren uit de tempel, de tempelberg en de zuilengang van Salomo waar ze samenkwamen. Zodoende daar niet meer te kunnen bidden en te offeren. Het beoogde herbouw project werd door [Agrippa II](#) verworpen. De brief aan de Hebreeën schrijft hier over. De religieuze leiders zochten een manier om van de messiaanse gelovigen af te komen en plaatste ze onder een ban zodat degenen die als zodanig samenkwamen uit de gemeenschap gestoten werden. De brief aan de Hebreeën schrijft er over dat de 'gelovigen' meer hebben dan een aardse tempel, namelijk een tabernakel in de hemel die eeuwig is en niet door mensenhanden afgebroken kan worden. De gelovigen wisten door de profetie van Jesjoea dat de aardse tempel er op een bepaald moment niet meer zou zijn. Hebreeën speelt hier ook op in, ook voor de gelovigen buiten Israël die het zonder fysieke tempel moesten stellen. Na de verwoesting van de tempel in AD 70 en na de [Bar Kokhba opstand](#) werd in Javne door de joodse religieuze leiders het offeren in de tempel vervangen door het gebed.

Iets wat dus al eerder door messiaanse gelovigen gepraktiseerd werd zo als we ook in de brieven kunnen lezen.

[1Petrus 2:1-10](#), vers 5

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

[Romeinen 12:1](#),

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

[Romeinen 15:16](#),

om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.

[Efeze 5:2](#),

En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

In het Eerste Verbond (Mozaïsche) zien we al aanwijzingen hier naar.

[Ezra 9:3-15](#) , vers 5,

Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging, en met gescheurd kleeft en gescheurde mantel knielde ik, breidde mijn handen uit tot de Here, mijn God,

[Daniël 9:20-21](#) ,

Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de Here, mijn God, - 21 terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijle vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer.

[Psalm 141:2](#),

Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.

Dus hoewel de fysieke tempel/tabernakel er niet meer is worden we opgeroepen om geestelijke offers te brengen in de tabernakel die boven is. Daarnaast is het belangrijk te Torahen dat wij zelf een tabernakel/tempel zijn.

[1Corinthe 6:19-20](#),

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

[1Corinthe 3:16](#),

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Wat we dan zien in Numeri 28 en 29 is een oproep om onze gebeden op de vastgestelde tijden, afspraken, te brengen voor de troon van [onze Vader](#). En die vastgestelde afspraken zijn:

- **dagelijks**

Gebod	Tijdstip
Shacharit	van Dauw tot 4e uur (3e uur)
Mincha	Namiddag (9e uur)
Maariv	Avond

- **wekelijks**

Dag	Tijdstip
Shabbat	7e dag

- **maandelijks**

Dag	Tijdstip
Rosh Chodesh	De eerste sikkel van de maan zichtbaar

- **jaarlijks**

De Moadiem

Voorjaarsfeesten

Feest	Hebr. Datum
Pesach	Nissan 14
Chag HaMatzot	Nissan 15-21
Bikkoeriem	Nissan 16

Omertelling

Dag	Onderwerp	Psalm
1	De Torah van Adonai	Psalm 119:1-8
2	Gehoorzaamheid aan de Torah van Adonai	Psalm 119:9-16
3	Tevredenheid in de Torah van Adonai	Psalm 119:17-24
4	Vastbeslotenheid om de Torah van Adonai te gehoorzamen	Psalm 119:25-32
5	Een gebed om inzicht	Psalm 119:33-40
6	Vertrouwen in de Torah van Adonai	Psalm 119:41-48
7	Geloof in de Torah van Adonai	Psalm 119:49-56
8	Toewijding aan de Torah van Adonai	Psalm 119:57-64
9	De waarde van de Torah van Adonai	Psalm 119:65-72
10	De rechtvaardigheid van de Torah van Adonai	Psalm 119:73-80
11	Gebed voor bevrijding	Psalm 119:81-88
12	Geloof in de Torah van Adonai	Psalm 119:89-96
13	Liefde voor de Torah van Adonai	Psalm 119:97-104
14	Licht uit de Torah van Adonai	Psalm 119:105-112
15	Veiligheid in de Torah van Adonai	Psalm 119:113-120
16	Gehoorzaamheid aan de Torah van Adonai	Psalm 119:121-128
17	Verlangen om de Torah van Adonai te gehoorzamen	Psalm 119:129-136
18	De rechtvaardigheid van de Torah van Adonai	Psalm 119:137-144
19	Gebed voor bevrijding	Psalm 119:145-152
20	Smeekbede voor om verlossing	Psalm 119:153-160
21	Toewijding aan de Torah van Adonai	Psalm 119:161-168
22	Een gebed voor hulp	Psalm 119:169-176
23	Waar geluk	Psalm 1:1-6
24	Vertrouwen in Adonai	Psalm 11:1-7
25	Wat Adonai verlangt	Psalm 15:1-5
26	De Torah van Adonai	Psalm 19:7-14
27	Een gebed om leiding	Psalm 25:4-10
28	Hunkering naar God (Elohim)	Psalm 63:1-8
29	Een lied van dankzegging	Psalm 67:1-7
30	God (Elohim) en Zijn volk - 1	Psalm 78:1-16

Dag	Onderwerp	Psalm
31	God (Elohim) en Zijn volk - 2	Psalm 78:17-31
32	God (Elohim) en Zijn volk - 3	Psalm 78:32-39
33	God (Elohim) en Zijn volk - 4	Psalm 78:40-55
34	God (Elohim) en Zijn volk - 5	Psalm 78:56-72
35	God (Elohim) de Koning	Psalm 93:1-5
36	God (YaH), de Rechter	Psalm 94:12-23
37	Een lied van lofprijzing	Psalm 95:1-7
38	God, de Allerhoogste Koning	Psalm 96:1-13
39	God, de Regeerder over de wereld	Psalm 98:1-9
40	God, de Allerhoogste Koning	Psalm 99:1-9
41	De liefde van God	Psalm 103:1-22
42	God en Zijn volk	Psalm 105:1-11
43	Gods Goedheid	Psalm 106:1-5
44	In lofprijs voor de Heer	Psalm 111:1-10
45	Het geluk van een goed persoon	Psalm 112:1-10
46	De beloning voor gehoorzaamheid	Psalm 128:1-6
47	Een gebed voor hulp	Psalm 130:1-8
48	Een oproep aan het heelal om God te prijzen	Psalm 148:1-14
49	Een gebed van dank	Psalm 138:1-8
50	Prijs Adonai	Psalm 150:1-6

Wekenfeest

Feest	Hebr. Datum
Sjavoet	Sivan 6

Najaarsfeesten

Feest	Hebr. Datum
Jom T'roea	Tishri 1
Jom Kippoeriem	Tishri 10
Soekot	Tishri 15-21
-Shemini Atzeret	Tishri 22
-Simcha Torah	Tishri 23

From:

<https://studie.famvisser.net/> - **Studie Pagina Chavoerah Maqor**

Permanent link:

<https://studie.famvisser.net/doku.php?id=vastgestelde-tijden&rev=1652619049>

Last update: **2022/05/15 14:50**

