

[Terug naar Bijbel index](#) [Terug naar Boek index](#)

Psalmen 130

- 1 Een bedevaartslied. Uit de diepten roep ik tot U, o Here.
- 2 Here, hoor naar mijn stem; laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen.
- 3 Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan?
- 4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
- 5 Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
- 6 Mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
- 7 Israel hope op de Here, want bij de Here is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing;
- 8 Hij zelf zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.

[vorig hoofdstuk](#) [volgend hoofdstuk](#)

From:

<https://studie.famvisser.net/> - **Studie Pagina Chavoerah Maqor**

Permanent link:

<https://studie.famvisser.net/doku.php?id=psalmen130>

Last update: **2022/05/06 21:59**

