

[Terug naar Bijbel index](#) [Terug naar Boek index](#)

Psalmen 11

- 1 Voor de koorleider. Van David. Bij de Here schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?
- 2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.
- 3 Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?
- 4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.
- 5 De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.
- 6 Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.
- 7 Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

[vorig hoofdstuk](#) [volgend hoofdstuk](#)

From:

<https://studie.famvisser.net/> - **Studie Pagina Chavoerah Maqor**

Permanent link:

<https://studie.famvisser.net/doku.php?id=psalmen11>

Last update: **2022/05/06 21:59**

